



Snö och sång!

Nu är det höst, med underbara färger, men snart väntar vintern, med snö och lekar.

Kanske inte i Stockholm, men i Dalarna är det ganska snösäkert.

Vi har haft flera körläger i Öje, som ligger mellan Mora och Malung. Öje är en liten by med ca 200 invånare. Byn ligger naturskönt vid Ogströmmens utlopp i sjön Öjen, en två mil lång sjö med ca 95 öar. Ett paradiset på sommaren att kajakpaddla i OCH ett paradiset på vintern för att åka skidor, spark, långfärdsskridskor, och njuta av vinterns vita prakt.

Det fina körmässigt med Öje är förutom naturen att det finns ett vandrarhem, en restaurang "Vita Älgen" och en fin kyrka och att alla dessa ställen ligger ett stenkast från varandra. Det är lugnt och säkert.

Den 14 februari, Fredag, kl 16 far vi med buss. Vi är framme kl 20, Vi äter middag på vägen upp. Inkvartering i rum. Lite sång och lekar och sedan natti-natti.

Lördag frukost, körövning till ljust kommer fram, sedan lek i snön till lunch kl 12. Vi besöker "Öje winter arena" (de har plogat banor för skridsko, spark och skidor på sjön Öjen). Där finns också värmestuga med öppen spis.

Vid 15 så övar vi till ca 18 då vi äter middag. Efter middagen blir det lite party, och så förbereder vi morgondagens gudstjänst.

Söndag morgon frukost, sedan avfärd till Malung och sång i Gudstjänst kl 11. Sedan lung och städning Efter detta hemfärd med buss. Kl 19 är vi hemma igen.

Detta äventyr kostar 700 kr, vilket är samma summa som de tidigare körlägren.

Vi behöver två föräldrar som kan följa med, hör av dig till pelle.olofson@svenskakyrkan.se

Anmälan sker på länk i www.koriuppis.se

Det är ganska hårt tryck på platserna i vandrarhemmet, så svara så fort som möjligt.

Hälsningar Pelle och Vilma!